



Henk Visser hing de feestelijke vlaggen klaar voor het oude raadhuis waar Kunst aan Huis exposeerde.



Een kunstwerk in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan.



Er moest lang voor de regen worden geschild op de binnenplaats van Kasteel Endegeest.



Muziek in het voormalige klooster Duinigt.



Kinderen konden zich op Oud-Poelgeest heel even prinses voelen.



De grootste verrassing in de Gevers-Deutz Bewaarschool was dit houtsnijwerk dat tevooorschijn kwam na de sloop van een plafond.



Osgier bood veel kunstenaars de gelegenheid hun werk tentoon te stellen.



De Meindochter van Jesse had veel toehoorders in het Jessehuis aan de Marelaan.



Terwijl de ouders in de voormalige Gevers-Deutz Bewaarschool de verbouwing bewonderden, genoten hun kinderen van een voorstelling van Toneelvereniging Ploef.



Twee prijswinnaars van de Leo Kannerschool gingen mee voor een ereronde op de koets, samen met de burgemeester en de wethouder.